

Maletoftafynd fascinerar

ARKEOLOGI

Drygt 70 åhörare dök upp förra onsdagen när Vitemölla Kulturförening gästades av arkeologen Bertil Helgesson. Ämnet för kvällstidens föreläsning var utgrävningarna han ledde i Maletofta 2009.

HÄVÄNG. Maletofta är betesmarken mellan parkeringen vid Stigahund och skogen ner mot stranden vid Klammersbäck norr om Vitemölla.

Området trös ha varit en av norra Europas största handelsplatser under järnåldern.

Under 2009 ledde arkeolog Bertil Helgesson utgrävningarna av Maletofta och gjorde en del anmärkningsvärd fynd.

Utöver ben, horn, brons, bränd leera, bärnsten, flinta, glas, järn, keramik, slagg, ädelmetall, glasbäggare och guldfarmband hittade man också smedjor, stolphäl, lergolv och grophus.

– Vi utförde begränsade sonderingsgrävningar och gick över delar av området med metalldetektor. Sam-

manlagt gjordes 100-tals fynd. Bland de mest fascinerande hör två för Skandinavien unika mynt.

– Vi hittade ett anglosaxiskt mynt präglat under Coenwulf, som regerade i Mercia mellan 796 och 821. Detta är det äldsta anglosaxiska myntet som påträffats i Sverige.

Vid utgrävningarna fann man även karolingiska mynt och det som väckte särskilt intresse var präglat under Karl den Store (768-814) i Dorestad.

– Det man kan konstatera är att Maletofta har varit del av något större, en handelsplats med band till Europa.

Bertil Helgesson tror också att platsen kan ha haft en religiös betydelse.

– Vi har Ravlunda i närlheten. Namnet "Lunda" anknyter till heliga lundar. Vi har även hittat amulettar ingar som hör hemma i rituelle sammanhang. Även "Male" kan vara en pusselbit i sammanhanget.

– Det betyder mål, rättsak. Kanske fanns här en tingsplats? Svaret finns gömda under sandstippen.

FREDRIK EKLUND



Vitemölla Kulturförening lockade ett 70-tal åhörare när arkeologen Bertil Helgesson berättade om utgrävningarna vid Maletofta. Under sandstippen kan en av Europas största handelsplatser under järnåldern gömma sig.

FOTO: FREDRIK EKLUND